

DAG 1

HUR DU BLOMSTRAR I LIVET

Besluten du tar kommer avgöra om ditt liv kan blomstra eller inte. Ett blomstrande liv är ett välsignat liv. Jeremia liknar det vid ett träd som är planterat vid vatten - något som blomstrar är levande, friskt och växande.

Jeremia 17:8 säger: "Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken..."

Jeremia 17 sätter en tydlig gräns mellan en person som litar på Herren och en som inte gör det. Genom sitt Ord har Gud på ett klart och tydlig sätt visat skillnaden mellan konsekvenserna av att följa Honom och att följa vår egen väg. Till grund för båda ligger ett beslut. I 5 Mosebok 30:19 läggs detta beslut fram, svart på vitt, "jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva."

Är du planterad?

På samma sätt som ett träd behöver ha sina rötter djupt ner i marken för att ta emot näring behöver vi också ha det om vi ska kunna blomstra och producera frukt. Är du etablerad i en lokal församling där du kan få vägledning, uppmuntran och utvecklas i dina gåvor och talanger?

Blir du lätt uppryckt?

Om man ständigt rycker upp ett träd och planterar det igen, kommer det inte ta långt tid förrän trädet börjar vissna och dö. Det är viktigt att vara kopplad till andra i din kyrka och att investera din tid och

energi där - att sätta ned rötterna djupt.

Kan du hantera trycket?

Står du stadigt både genom bra och svåra tider, eller har du en tendens att ryckas upp och springa ifrån utmaningar? När trycket ökar och stormarna kommer, förbli planterad.

Om någonting hindrar dig från att blomstra, "välj liv" och positionera dig själv för välsignelse.

BÖN: Gud Fader, idag väljer jag liv, jag väljer att följa dig och att lyda ditt Ord så att mitt liv och att min familjs liv verkligen kan blomstra i Jesu Namn. Amen.

Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.

Heb 4:12

- Psaltaren 92:12-13
- Jeremia 17:8
- 5 Mosebok 30:19