

# DAG 7

## JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT LITA PÅ

*Jag bor i Oklahoma, vädret kan ändras dramatiskt och väldigt snabbt här. I mars ett år hade vi en underbar solig vårdag med temperaturer upp mot 30 grader. Dagen efter snöade det 7 centimeter. Och hur dramatisk den väderomställningen än var, är det inget jämfört med tornadosäsongen. Stormar verkar virvla upp från ingenstans. >Precis som de gör i våra liv.*

Vid min sons fotbollsmatch pratade jag nyligen med en kvinna, hon hade kämpat med hälsoproblem. Hon förklarade att hon var nära Gud för flera år sedan, och brukade vara väldigt engagerad i vår kyrka. Men när hon började gå igenom riktiga provningar, ifrågasatte hon hur Gud kunde tillåta det. Hon kämpade för att hålla tillbaka tårarna när hon sa "Hur kan jag tillbe en Gud jag inte kan lita på?"

Kommer vi att lita på att Gud är god även när livet inte är det? Kvinnans fråga berör grunden för ett av livets största beslut. Kommer vi att lita på att Gud är god även när livet inte är det? Våra svar på smärta och provningar påverkar så mycket av vår framtid.

Tillitens natur behöver något - eller någon - att ha tilltro till, det är inte alltid förutsägbart eller förstaeligt med mänskliga mått mätt. Om vi är ärliga, så vill de flesta av oss ha obestridliga bevis på Guds välvilliga närvaro i våra liv.

Detta är inte något nytt. Minns du Tomas Tvivlaren? Efter att Jesus dog på korset

och uppstod från de döda, sa Tomas att han inte skulle tro på det om han inte fick se bevis. Istället för att bli arg och förkasta honom på grund av hans brist på tro, visade Jesus vänligt sina spikgenomborrade händer för Tomas.

Och minns du lärjungarna i stormen? Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Markusevangeliet 4:37 B2000. Mitt i stormens var lärjungarna inte ensamma. Markus påminner oss i nästa vers om att Jesus låg i båtens akter och sov. Med Jesus i din båt så kan stormarna fortfarande gunga dig, men du kommer inte att sjunka.

Folk som du och jag, kvinnan på fotbollsmatchen, Tomas och lärjungarna tenderar att tänka att vi inte skulle gå igenom en storm om Gud verkligen var med oss. Med så är det inte. Med Jesus i din båt så kan stormarna fortfarande gunga dig, men du kommer inte att sjunka. Han är med dig både i vårregnet och den värsta tänkbara tornadon.

Han är inte bara med dig, Han är för dig. Och om han är för dig, vem kan då vara emot dig? Ha tilltro till Gud även med den del du har hållit tillbaka. Förlita din framtida make/maka på Honom. Förlita dina barn på Honom. Förlita din karriär på Honom. Förlita din hälsa på Honom. Förlita din ekonomi på Honom. Förlita dig reservationslöst på Honom.

*Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.*

Heb 4:12

### BIBELORD

- Johannes 20:24-29
- Markus 4:35-41
- Josua 1:9
- Romarbrevet 8:31
- Matteus 6:25-33