

DAG 5

JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT BÖRJA

Att tjäna andra är inte naturligt för mig. Jag är en egocentrerad person. Jag tycker om mitt sätt. Det är inget som jag är stolt över, men det är tyvärr sant.

Jag är inte den enda. Vi kan alla vara lite egocentrerade. Vi människor är själviska av naturen. Tänk på det: du behöver inte lära ett barn att vara själviskt. Enligt Jesus så handlar inte allt i livet om oss, men ändå försöker allt i vår kultur (inklusive det där hamburger stället) tala om för oss att ha det på vårt sätt.

Ett av de snabbaste sätten att glömma Gud är att bli allt för upptagen med "sig själv". Jesus hade ganska rättframma ord till för dem som ville följa honom. Han sa: "[...]Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig!" Matteusevangeliet 16:24 B2000

Gud vill att vi ska ha det på Hans sätt. Och Han menar inte att vi ska ha en plusmeny efter vår egen önskan.

Medan vi pratar om mat, Jesus gjorde ett uttalande som borde få oss att pausa innan vi beställer vår nästa hamburgare. "[...] 'Min mat är att göra hans vilja som sänt mig och att fullborda hans verk.'" Johannevangeliet 4:34 B2000

Tänk dig att kunna säga: "Min mat är att tjäna Gud. Min mat är att behaga Honom. Min mat är att slutföra uppgiften som Gud sände mig att göra. Min mat är att göra

min Faders vilja och avsluta Hans arbete." Det är en annan sorts näring. Det är att leva med gudomlig riktning.

När all kultur säger "mätta er själva", så säger Gud att vi ska mätta andra. När alla människor omkring oss säger "Ta så mycket du kan! Det handlar om dig", vill Gud att vi ska bidra snarare än att konsumera. När all kultur säger "mätta er själva", så säger Gud att vi ska mätta andra. Gud skapade inte oss till att vara mottagare. Han skapade oss till att vara givare. Snarare än att fokusera på våra begär, är vi kallade till att fokusera på andras behov. Istället för att tränga oss före i kön, är vi kallade till att vänta på vår tur. Gud skapade oss till att tjäna.

Detta sätt att leva kommer att ändra din livsberättelse. Fundera på det. Berättelserna du älskar att påminna dig om, är de som handlar om när du hjälpte din granne, blev engagerad i kyrkan eller gav bort något. Det är på grund av att vi är skapade för att tjäna så som Jesus gjorde på jorden. Beslutet att tjäna känns kanske inte naturligt för dig. Det var det inte alltid för mig. Men jag har insett att tjäna inte är något som vi gör. En tjänare är vad vi har blivit kallade till att vara. För när vi tjänar blir vi lika Kristus.

Be: Gud, hur kallar Du mig till att tjäna? Vem kallar Du mig till att tjäna? Var kallar Du mig att tjäna?

Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.

Heb 4:12

BIBELORD

- Matteus 16:24
- Johannes 4:32-34
- Matteus 23:11
- Apostlagärningarna 20:35
- 1 Petrusbrevet 4:10-11
- Galaterbrevet 5:13-14